



Dit voormalige gastenverblijf van de Abdij Lilbosch werd in 1890 gebouwd en kwam in 1992 in handen van de familie Bruggeman.

Door meerdere weloverwogen restauraties en verbouwingen werd dit historisch pand in zijn oude glorie en pracht hersteld.

Ons restaurant heeft airconditioning.

OVERNACHTEN

Naast ons op de begane grond gelegen restaurant biedt Hof van Herstal
- bekend als het vroegere Hotelke van de Paters -
gasten de mogelijkheid tot overnachten in authentieke kamers.
Wij informeren u graag.

Bij het openen van de zware voordeur trekt de schitterende, nog door de monniken gelegde mozaïeken vloer, meteen de aandacht.



De lounge met open haard geeft u een warm welkom op een koude winterdag.

In het restaurant gezeten, kijkt u uit over de landerijen van de Abdij van Lilbosch

met aan de rechterkant de eeuwenoude kastanjelaan.

Een uitzicht dat rust uitstraalt.



Op een aangename zomeravond kunt u op ons mooi aangelegde terras genieten van deze rustgevende omgeving.

De geuren van het warme akkerland worden dan vermengd met de geur van alle heerlijkheden die in onze keuken worden bereid.

